

GEGEN DIE STRÖMUNG



Batı Almanya Marksist-Leninist Partisinin İnşası İçin Yayın Organı

4/94

MAYIS 1994

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kıskırtmaya son!

Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adı gerekçeleri geri püskürtelim!

Türk devlet cihazı, Kürt ulusal kurtuluşçu örgütlere ve Kürt halkına karşı mücadeleyi askeri ve ideolojik olarak son haftalarda daha keskinleştirdi. Kürt milliyetçilerinin tutuklanması, Kürt gazetesi çalışanlarının öldürülmesi, Kürt nüfusuna karşı katliamlar ..., Türk devleti, "parlamentar" ve "reformcu" maskesinin ardında, çıplak askeri diktatörlüğünü bulduğunu giderek daha açık olarak göstermektedir. Bu hususta Batı/Alman emperyalizmi giderek daha fazla oranda, Türk devletinin politikası için idarecilik ve de "reklam" manerliliği rolünü üstlenmektedir. Batı/Alman emperyalizmi tarafından PKK ve diğer Kürt örgütlerinin Batı/Alman'da, Batı-Berlin ve eski-DDR'de yasaklanmasına, Kürt kurtuluş hareketine karşı yürütülen şatafatlı ve adice gerekçeleri haykırıldığı bir koro eşlik etmektedir.

"Kürt örgütleri, uluslararası terörizmin bir parçasıymış" şeklindeki iftirayı geri püskürtelim!

Türk basın organları, Batı/Alman emperyalizmi tarafından kullanılan aynı kelimeleri büyük oranda kullanarak, şu parolaları haykırıyorlar: Kürt örgütleri, uluslararası "terörist örgütler" sisteminin bir parçasıymış.

Bu yalanın içine düştüğü problem şudur: Türk devletinin devlet sınırları içinde yaşayan, silahlı kurtuluş hareketine sempati duyan ve onu koruyup ona destek verenlerin sayısının, birkaç bin değil, birkaç on bin değil, yüzbinlerce Kürtü geçtiğini, bizzak Kürt halkının düşmanları tarafından da kabul edilmek zorunda kalmasıdır. Çok açık bir şekilde görülmektedir ki, bütün dünyadaki emperyalistlerin ve gericilerin iddia ettikleri gibi, burda sözkonusu olan şey, "halktan destek almayan" küçük bir grubun "bomba eylemleri metoduna" başvurması şeklinde kesinlikle değildir.

Fakat bu meselenin sadece bir yanıdır, en önemli yanı bile değil. Kürt halkının giderek gelişen ve bu denli başarılı olan silahlı kurtuluş mücadelesinin nedeninin nerde yattığını meselesini açıklığa kavuşturmak çok daha belirleyici bir öneme sahiptir.

Bunun nedeni, Türk devletinin Kürt halkına karşı on yıllardır uyguladığı terördür, Kürtlerin ayrı bir halk olarak inkar edilmesidir, Kürtlerin "dağ Türkleri" olarak aşağılanmasıdır, Kürtlerin dillerinin ve kültürlerinin yasaklanmasıdır, akla gelebilecek her türlü metoda başvurarak, Kanak "Atatürk"ten bugüne değin cinayet ve işkence, katliam ve hapishane, karalama ve terör sistemidir.

Bunun nedeni, Türkiye'nin devlet sınırları içinde bulunan Kürt halkı için ilkesel olarak devlet olarak ayrılma ve İran, Irak, Suriye ve eski SB'nin devlet sınırları içinde yaşayan Kürt halkının diğer bölümlüyle birlikte yada ayrı olarak ayrı bir devlet kurma hakkının bulunduğunu gerçeğinin inkarıdır.

Yani, bunun nedeni, Türk devletinin, büyük Türk şövenistlerinin ve onların suç ortaklarının terörüdür.

Kürt kurtuluş hareketinin mücadelesi, Türk devletinin ve onun suç ortaklarının uyguladığı terörün bir sonucu ve ona karşı verilen haklı bir cevaptır!

"Kürtler burda misafirdirler, sayet doğru dürüst davranmazlarsa, o zaman mesele ne olursa olsun, sınırdışı edilirler" şeklindeki kıskırtmayı geri püskürtelim!

Batı/Alman'da, eski Batı-Berlin'de ve kısmen de eski DDR'in alanında PKK ve diğer Kürt örgütlerinin kapatılmasına karşı mücadele, polis birlikleri tarafından o şekilde terörize edilmektedir ki, bu Batı/Alman'nun savaş sonrası tüm tarihinde misalsizdir. Onbinlerce polis güçleri, Kürt kadın ve erkek işçilerin meşru protesto eylemlerini engellemektedir. Burada da etki ile tepki tersyüz edilmektedir. Batı/Alman emperyalizminin polisi, PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanması kararını hayata gerirmektedir, otoban işgali ve protestonun diğer militan biçimleri ise, bunun bir sonucudur ve Batı/Alman polislerinin terörüne karşı verilen bir cevaptır.

Fakat büyük Alman şövenistleri, gerici kıskırtmacılar, genel olarak "yabancıların" politik faaliyetlerine karşı da tavır takınmakta, Batı/Alman'da yaşayan Kürt nüfusuna karşı kıskırtmayı, genel "yabancılar dışarı" şeklindeki kıskırtmayla birleştirmektedirler. Diğer ülkelerden gelen kadın ve erkek işçilere hiç bir zaman misafir gibi muamele yapılmadı. Onlar zor ve yıpratıcı işleri yaptırılmak amacıyla, ucuz iş gücü olarak buraya getirildiler. En düşük ücret katagorisine tabi tutularak, kötü oturma koşullarında, eğitimde eşit muamele görmeyen, en temel demokratik hakları gasp edilmiş bir vaziyette, onlar, Batı/Alman emperyalizminin fabrikalarında 15-20 seneden beri çalışmaktadırlar.

Lübeck'teki Sinagog'a karşı nazi kundaklaması

Bu toparlanmakta olan nazi hareketinin şimdiki durumunda ortaya çıkan en son caniyane eylemidir.

Kendi verdiği bilgiye göre, Kuzey Almanya'daki nazi hareketini üzerine, içinde bulunduğduğu ajanları kanalıyla çok iyi imalare sahip olduğunu söyleyen polis, ve sözümlü ona sinagogu "gece gündüz" koruyan Polis, ne bir şey duydu, ne birşey gördü, ne de birşey biliyor. Buna karşın ise, aynı esnada, onbinlerce polis, gece gündüz Kürt emekçilerini tutuklamakta, gözetim altında tutmakta, tehdit etmekte, gözdağı vermekte ve sınırdışı etmektedir ve gizli den yapılan sınırdışı edilmeleri beklemeden, Batı/Alman devlet cihazı, kürtlerin kitlesel olarak kapsamlı sınırdışı edilmeleri için ortamı hazırlamaktadır.

Nazilerden, diğer caniliklerin yanı sıra, Sinagog'u yakmalarından başka bir şey beklenemeyeceği meselenin sadece bir yanındır. Bu tür eylemlerin giderek daha fazla takdir edilmesi, nazilerin bakış açılarında "kamuoyu çalışmalarının" sadece sınığınmacıların evlerini yakmayla kalmayan, şimdi de sinagoglarında yakılabildiği bir atmosferin bu doğrultuda gelişmesi, bu politikacı ve profesör bayların, yani kamuoyunun geniş kesiminin, bu tür eylemlerin çok cılız bir tepkiyle karşılaşması ve hatta bunun "normal" bir durummuş gibi görülmesi için ortamı ne denli hazırladıklarını göstermektedir.

Her çeşitten anti-semitlerin ortak programı şudur: "Yahudi rahatsız etmektedir", bu düşüncenin hangi oranda, hangi imalalarla birlikte ve hangi tehditlerle birlikte ortaya atılması, ifade edilmesi vs düşünlmesi fark etmez. "Yahudi rahatsız etmektedir", çünkü bizzat onun soykırımından kurtulmuş olması, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor ve Cehim'daki soykırımı dolaylı yada dolaysız olarak hatırlatması dahi, Batı/Alman emperyalizminin ideolojik olarak ilerlemesini "rahatsız" etmektedir. Batı/Alman emperyalizminin politikacıları ve basının bütün kulağa hoş gelen konuşmaları ve onların "dayanışma açıklamaları", "anma törenleri" bunu kanıtlamaktadır: "Yahudi rahatsız etmektedir"! O ya ikiyezli görevlilikle sezi kesilmeli, ona gözdağı verilmeli, yada en iyisi "alman olmayan" ve "anti-alman" olarak bütün alanlarda küçük düşürülmelidir. Batı/Alman emperyalizminin siyasi bölümlerinin arasında bulunan tüm farklılıklara hatta zıtlıklara rağmen, alman şövenizminin ve anti-semitizminin ortak programı, Batı/Alman emperyalizminin ilerlemesinde ortak program işte tamda budur! Ve işte yeniden bir Sinagog yanıyor!

Anti-semitizme karşı zorunlu ve radikal mücadele, alman şövenizmine ve Batı/Alman emperyalizminin dünya üzerindeki egemenlik politikasına karşı ideolojik mücadeleyle her zaman bağlantılıdır!

Nazi-terörünün hedefi olan Yahudi insanlarla dayanışma!

Anti-Semitizme ölüm!

Alman şövenizmine ölüm!

Batı/Alman emperyalizmine ölüm!

Genelde demokratik insanlık hakları, özeldir ise Kürt emekçilerinin demokratik hakları için mücadele bütünüyle haklıdır ve bu ülkedeki yıllardan ve on yıllardan beri süre gelen haksızlığa ve köleliğe karşı verilen bir cevaptır. Resmen (gerek gerici politikacılar ve ideologlar gerekse de sokaktaki darkafalı adam tarafından) "misafirden" bahsedilerek, gerçeklikte "köleliğin" kast edilmesi, Nazi konuşma tarzına dayanan "tipik alman" geleneğinin bir göstergesidir. Aslında söylenmek istenen şey, "Misafir, misafir gibi davranmalıdır" değildir. Tersine asıl söylenmek istenen şey şudur: "Köleler, Köle gibi davranmalıdır!"

Köle gibi muamele gören insanlar ezilen, sömürülen ve demokratik hakları ellerinden alın-anlar, ayaklanıyor, direniyor ve mücadele ediyorlar. Kürt emekçilerinin protesto eylemlerinin asıl nedeni işte tamda budur.

Yaşasın kızıl 1 Mayıs! Yaşasın proleter enternasyonalizmi! Yaşasın Komünizm!

Resimler nasıl da birbirlerine benziyor!

Türk devletinin terörü



İzmi 1977

Batı/Alman devletinin terörü



Frankfurt/main 1994

Batı/Alman polisi, "misafirlerin, misafir olarak muamele görmesi için değil, emperyalist kölelik düzeni için mücadele etmektedir.

"Kürtlerin meramları aslında haklıdır, ama bu çelişkinin Almanya ile ilişkisi yoktur" şeklindeki yalanı geri püskürtelim!

Güya "liberal" basın, Kürt örgütlerinin yasaklanmasına karşı yönelen haklı protestoların boğulması için, bu şekilde katkı yapmaya çalışmaktadır. Ta eskiden beri, "Sopa ve ekmek", ve işkence ve "ihamet etme durumunda ilünlü muamele" teklifi şeklindeki metodlarını nasıl birlikte kullanıyordusa, bu konudaki benzeri metodlar da şimdi bu meselede uygulanmaktadır. Örneğin, Kürt halkının davası için anlayış gösteriliyormuş gibi bir sahtekarlık yapılmakta, sanki bir "dava savunucusunun" bakış açısından hareket edilerek, protestoların hemen sonuçlandırılması sağlık verilmektedir. Sözümlü ona bu çelişki, Türkiye'nin toprakları içinde olan bir çelişkiymiş ve bu mesele "Alman toprakları üzerinde" halledilemezmiş.

Ama özünde bu gerçekçe, en iki yüzlü gerçekçelerden biridir. Türk devletinin terör sistemi hiçte salt ABD yapısı bir ithal değildir. Batı/Alman emperyalizmi, Türkiye'deki askeri, işkenceci ve katliam-

cı rejimin iplerini çeken en belirleyici güçlerden biridir ve hatta bu güçlerin belki en belirleyicisidir. Batı/Alman emperyalizmi Türkiye'ye sermaye ihraç etmekte, oradan ise işgücü ve kar ithal etmektedir. O Türk terör komandoları için GSG 9'un eğitim birliklerini ihraç etmekte ve Türk rejimine onbinlerce silah temin etmektedir. Şimdiye değin tutuklanan Kürtlerin, bugüne kadarki sınır dışı etme pratiğine nazaran, o kadar büyük oranda Türkiye'ye gönderilmesi, Kürt insanların mücadelesine gücünün ve belli demokratik bir kamuoyunun baskısı sonucudur. Tutuklu Kürtler her geçen gün daha da artan bir oranda sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Türkiye'ye gönderilen kürtlerin, sözümlü orda işkence görmeyecekleri ve katledilmeyecekleri iddiasının bir yalandan ibaret olduğu, Federal İçişleri Bakanlığını su saşma teklifinden de ortaya çıkmaktadır: Özel olarak Batı-Almanya'dan sınır dışı edilen Kürtler için, Türkiye topraklarında bir hapishane inşa edilerek, gözetim altında tutulmuş!

Batı/Alman alman emperyalizminin Türkiye'deki terör rejimi ile sıkı bağlarının bulunduğu, ve hatta onun, ekonomik, askeri, polisiye taktikleri ve politik bakımından en belirleyici emperyalist büyük güç durumunda olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır. Tam da bu yüzden aşağıdaki talep, merkezi taleplerden biridir: **Sınır dışı etmeler durdurulsun, Türkiye ve bütün gerici devlet için silah yardımına son!** Şayet tutarlı olarak yürütülürse, Kürt halkının kendi devletleri için mücadelesi, aynı zamanda emperyalist büyük güçlerin, yaklaşma girişimlerine ve bir bütün olarak emperyalist sisteme karşı yönelecektir. **Özellikle de Batı/Alman emperyalizmi, Kürt halkının dostundan başka herşey olduğunu çoktan ispatlamıştır ve halada ispatlamaktadır. O Kürt halkının can düşmanıdır.**

"Protestonun biçimi Kürt davasını zedelemekte ve yalnızca polisi provoke etmektedir" şeklindeki ikiyüzlülüğü geri püskürtelim!

İnsanların kendilerini savunmasız olarak toplanmasına, tutuklanmasına ve sınır dışı edilmesine izin vermedikleri her militan eylemde bu "gerçekçe" hazır bulunmaktadır. Bu gerçekçe aptalca olduğu gibi, ikiyüzlü ve dayanaksızdır da.

Herşeyden önce şunu tespit edelim ki, basın organları, pek çok detay konusunda direniş eylemleri hakkında yalanlar yaymaktadırlar. Örneğin, Wiesbaden'de S-Bahn'ın bir kadın Kürt tarafından yakıldığı haberi verilmiştir.

Gerçek şudur: Bir Kürt kadın yoldaşın elinde bulunan meşale, polislin coptlaması sonucu düştü ve polislin bu davranışından dolayı vagon yandı.

Bu örnek tipiktir! Basının kışkırtma kampanyasında kullandığı çarpıtmalarının her detayını geri

çevirmek mümkün olmasa dahi, şunu açıklığa kavuşturmak bir zorunluluktur: Kürt örgütlerinin anti-demokratik bir şekilde yasaklanmasına karşı bir cevap olarak, Polisiye tedbirlerine karşı militan direnişin genel eğilimi, hareket sahasının kısıtlanmasına ve tutuklamalara ve sınır dışı etmelere karşı verilen doğru cevaplardır.

Batı-Almanya'nın devlet sınırında bulunan Kürt insanların militan tedbirlerinden dolayı, devlet organları ve tek tek polisler, karşılarında bulunan insanların basit bir şekilde yığınlaşmalarını, bilakis mücadele etmeye hazır olduklarını ve bu mücadele uğrunda yaşamlarını adadıklarını bilmektedirler.

İki Kürt kadınının, Batı-Alman polisine karşı mücadele içinde ve Kürt kadın ve erkek yoldaşlarının gelecekteki mücadeleleri için daha fazla hareket özgürlüğü elde edebilmesi için benzin kullanarak, hayatlarını feda etmesi, kararlılığının düzeyini, Kürt insanların üzerinde olan öfkeden düzeyini, "demokrasiden" bahsetmesine rağmen, elinde geldiği her yerde Türk faşistlerini destekleyen Batı/Alman emperyalizmine ve onun devlet aygıtına karşı Kürt emekçilerinin onbin misli hakkı kini göstermektedir.

"Dayanışma konusunda, kürtlerin "iyi" demokratik örgütleri ile, "kötü" PKK birlerinden ayrt edilmelidir" şeklindeki alçaklığı geri püskürtelim!

Bizzat Kürt örgütlerinin kendisi bu bölme nevrvalana karşı doğru cevabı verdiler: Kürt halkına karşı uygulanan yasaklamaların, Kürt nüfusu içinde en kapsamlı ve en geniş bir şekilde kökleri bulunan PKK'ya ve tüm demokratik ve devrimci Kürt örgütlerine karşı yöneldiği açıktır. Bu yüzden, yasaklanan Kürt örgütlerinin sadece bir bölümüne yönelme biçimindeki oportunist dalkavukluk metodu, mücadele için tamamen kullanışsızdır. Tam da giderek artan Türk devletinin ve Batı/Alman emperyalizminin terörü karşısında, gerek pratik dayanışma çalışmasını (Örn. bildiriler, Afişler ve doğrudan yardım), gerekse **gerçek dayanışmanın belirleyici koşulu olarak tartışmayı ve açık ve kamuoyu önünde eleştiriyi kuvvetlendirmek gerekmektedir.**

Türk özel timleri Kürdistan'da görevlendirilmek üzere GSG 9 tarafından eğitildi

1987: Federal hükümet Ağustos 1986'da, Türk polislinin eğitimi ile herhangi bir ilintisinin bulunmadığını inkar ederken ve hatta böyle özel bir timinin olup olmadığı konusunda şüphelerin bulunduğu dahi iddia ederken, ("ciddi" alman basını tarafından yayınlanmadı, "Federal hükümetin, ilintili soru önermesine verdiği yanıt), 31.1.1987 tarihli "Tercüman"da şu başlıklar altında bir haber yayınlandı: "Komandolarımız almanya'da eğitilmektedirler". Bu başlığın yanında, GSG9-subayı Weygold'un bir resimi ve onunla yapılan bir reportaj yer almaktadır. Bu kişi, Federal hükümetin iddiasının yalana dayandığını şöyle kanıtlamaktadır: O bu reportajda, "geçen sene, burda iki askeri özel komando birliklerinin burda eğitildiğini" (Tercüman) açıkladı. GSG9 Tarafından eğitilen Türk ölümlü komandolar "kara sinekler" öncelikle kürdistan'da katliam yapmaktadırlar. (Kaynak, "iz3w", Nr. 14, Mai 1987)



GEGEN DIE STRÖMUNG

Büro: Altmannshaus, Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M.

Tutuklu bulunan 5 Kürt ve Türk anti-faşist ile dayanışma!

PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletlin faşistleştirilmesine ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

ERNK'nın Solingen'deki Nazi cinayetleri üzerine açıklamaları, Batı/Almanya'da mücadele eden anti-faşist güçlere zarar vermektedir

ERNK'nın Solingen'deki Nazi cinayetleri hakkındaki temeldin yanlış bir

Zu bestellen bei:

BUCHLADEN Georgi Dimitroff
Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M.

- * Antifaschistische, antiimperialistische Literatur
- * Werke von MARX, ENGELS, LENIN, STALIN
- * Schriften des Kommunismus und der Kommunistischen Internationale

in vielen Sprachen erhältlich

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, Samstag 9 - 14 Uhr, Montag/Dienstag geschlossen

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von "Gegen die Strömung" sind auch erhältlich:

In Bochum: UBU, Universitätsstr. 150; In Bonn: Buchladen, Engobastor Damm 10; In Köln: Chaudler, Breite Str. 46; In Dortmund: Buchladen, Tannen, Humboldtstr. 54; In Duisburg: Anquaal, Pulverweg 23 b; In Frankfurt: Buchhandlung J. Fritz, Wilhelmstr. 15; In Göttingen: Buchladen, Reia Straße, Rote Straße 10; In Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55; In Hannover: Intema-

bonismus Buchhandlung, Engobastor Damm 10; In Köln: Infoladen, Hönrichstr. 19; In Karlsruhe: Dor andora Buchladen, Mannstr. 15; In Köln: Buchladen Zapfen, Jungfernsplatz; In Köln: Dor andora Buchladen, Zülpicherstr. 197; In München: Basis Buchhandlung, Adalbertstr. 41-42; In Stuttgart: Buchhandlung Neditch, Schmale Straße 9.

GEGEN DIE STRÖMUNG



Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands

8/95

August 1995

Açlık grevi yapan Kürtler, Frankfurt/Main'da 27.7.95 tarihinde polise ait SEK-birlikleri tarafından coplarla dağatıldı!

Kürtlere karşı polis terörü!

Geçtiğimiz haftalarda, Almanya'da yaşayan Kürt nüfusuna karşı uygulanan devlet terörü dahada keskinleştirildi. Alman devletine ve onun Türkiyedeki askeri diktatörlüğün politikasının iplerini çeken ve ona destek olan rolüne karşı yönelen Kürtlerin haklı direnişi, yürüyüşleri, açlık grevleri ve işgal eylemleri ise bu baskının bir bahanesi olarak gösterildi.

Yüzleri maskeli SEK-Birliklerince uygulanan vahşi paramiliter polis saldırıları, taksikli su fıskırtmalar, meydan dayakları, düzünelerce tartaklamalar, rasist polis kontrolleri, yüzlerce tutuklamalar -- sadece birkaç günün içinde Kürt direnişine karşı uygulanan polist terörünün "bilançosu" işte bunlardan ibarettir. Ve burjuva basınının, Kürt karşı yoğun kışkırtmaları da buna eşlik etti. Bu polis terörüne ve kışkırtmaya karşı mücadele içinde en geniş dayanışmayı örgütlemek, Kürt emekçilerin verdikleri örnek mücadelede yalnız bırakmamak -- Almanya'daki tüm ilerici, devrimci ve komünist güçlerin görevi işte budur.

Frankfurt'da SEK-birliklerinin paramiliterist polis operasyonu ve Kürtlerin güçlenen direnişi

Almanya'daki Kürt emekçilerin direnişlerinin artmasının doğrudan vesilesi, bir taraftan, Türk ordusunun Türkiye'deki Kürt sivil halkına karşı uyguladığı katliamların durdurulması ve savaş tutuklusu olarak tanınmak için 14 Temmuz 1995'den bu yana açlık grevi yürüten Türkiyedeki işkenceci rejimin zindanlarında

kalan 10 bini geçkin Kürt siyasi tutukluların mücadelesi ile dayanışma idi. Diğer taraftanda, Kürt direniş eylemleri, doğrudan Alman devletine, Türk askeri diktatörlüğün Alman devleti tarafından ideolojik, politik ve askeri olarak yoğun olarak desteklenmesine; PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına; herşeyden evvel ERNK'nın Avrupa temsilcisi Kani Yılmaz'ın İngiltereden Almanya'ya sevk edilmesi tehlikesine ve Kürtlerin Türk devletinin eline gönderilmesi caniane ve insanlık dışı sınırdışı etme politikasına karşı yönelmekteydi. Direniş eylemleri çok çeşitliydi: En önemlilerini



Frankfurt/Main, 27.7.95: Kürtlerin bir polis saldırısına karşı militan direnişleri

Bu bildiri, ortak çalışmanın bir ürünü olarak, hem "Gegen die Strömung" hem de "Westberliner Komünist" tarafından aynı içerikte yayınlanmaktadır

"Gegen die Strömung"un açıklaması:

**Federal-Ordunun eski
Yugoslavya'ya yönelik savaş
müdahalesine karşı
mücadele!**

**Alman emperyalizminin kanlı
tarihinde yeni bir sayfa daha
açılıyor: Federal Ordunun
doğrudan savaş müdahalesi!**

Raketlerle donatılmış Tornado savaş uçakları, Radar uçakları, işlerinde paraşütçüler birliği ve istihkam birliği bulunan en az 2000 asker, bir hücümbottu birliği ve mayın toplama birliği, eski Yugoslavya'daki savaş müdahalesi için İtalya'da konuşlandırılıyor, 500 kişilik askerden oluşan bir "saniter birlik" askeri öncü birlikleri olarak Hırvatistan'a sevk ediliyor. Alman emperyalizminin ve onun nazi-ordusunun yürüttüğü talan savaşının bitiminden 50 yıl sonra, Alman emperyalizminin siyasi, askeri ve ekonomik etki alanlarının genişletilmesi ve pekiştirilmesi uğruna federal ordunun doğrudan ve açık bir savaş müdahalesi hazırlanmakta, ve bu eski Yugoslavya halkları için kanlı bir realite haline getirilmektedir.

Alman emperyalistleri bununla, tüm yönlü savaş hazırlıkları yönünde büyük bir adım atmaktadırlar: Burda sözkonusu olan şey, nüfusun doğrudan savaş müdahalelerine hazırlanması, kendi ordu ve silahlarının "acil durumda" sınanması, Alman emperyalizminin emperyalist rakiplerine ve öncelikle bütün dünyadaki halkların kurtuluş hareketlerine karşı hazırlanan bağımsız yerel savaşların hazırlanması ve dünyanın yeniden paylaşılması için diğer büyük emperyalist güçlere karşı dünya çapında bir emperyalist savaşın uzun vadeli olarak hazırlanmasıdır.

**Savaş müdahalesinin haklı
çıkartılmasına yönelik, burjuva
politikacılarının ve burjuva
medyasının savaş kışkırtıcı ve
aptallaştırıcı propagandasını
teşhir edelim!**

Federal ordunun eski Yugoslavya'daki sözümona "insancıl görevleri" şeklindeki demagojik temel manevrasına karşı şunlar açığa çıkartılmalıdır:

Eski Yugoslavya'daki savaş, kaybeden tarafın eski Yugoslavya'daki halkların olacağı şimdiden belli olan, her yönüyle gerici bir savaştır. Bu savaş hiç bir taraf (ne gerici Hırvatlar, gerici sırbalar ne de Bosna Hersek'deki diğer gerici güçler açısından hele emperyalist savaş kışkırtıcıları açısından hiç değil) açısından "incancılık" yada "adele" uğruna yürütülmektedir. Tam tersine bu savaş, etki alanlarının genişletilmesi uğruna yürütülmektedir.

Devamı 2. Sayfada

Birinci sayfanın devamı

Eski Yugoslavya'daki savaş, diplomatik tanıma manevrası, savaş kaçınlarının geri gönderilmesi, silah satımı, ekonomik baskılar ve savaş politikası aracılığıyla, öncelikle emperyalist büyük güçler tarafından kışkırtıldı, körüklendi ve sürdürülmektedir, özellikle Alman emperyalistleri tarafından.

"İnsan ve milliyetler halkları" bayrağı altında hareket eden ama gerçekte, emperyalist bir savaş aracı olan BM, Alman emperyalizminin haydutsal amaçlarını gizlemek için de bir incir yaprağı görevi görmektedir.

"Uluslararası hükümlülüklerden kaçınamayız" şeklindeki ikiyüzlü açıklamaların ardında, gerçekte, Alman emperyalistlerinin, diğer emperyalist güçlere karşı mücadele içinde dünya üzerindeki egemenlik kurma politikası yönünde atılmış yeni bir adımdır.

"Alman tarihinden doğan sorumluluk" a işaret edilmesi, emsali olmayan bir sinizmdir. Temel gerçek şudur: Alman emperyalizmi çoktan beri bağımsız bir savaş kaynağıdır, özellikle saldırgan ve talancı emperyalist bir güçtür, çünkü o, 1. Dünya Savaşını başlatan, Nazi-faşizmi aracılığıyla Alman "egemen ırk"ın dünya hakimiyetini caniane bir şekilde gerçekleştirmek isteyen emperyalizmin özünde aynıdır. Alman emperyalizmine ait, Nazi-Wehrmacht'ı ve SS-cellatları Yugoslavya'da da kanlı izlerini bıraktılar: O dönemde, öncelikle Sırb nüfusuna da karşı uygulanan günlük cinayetler, talanlar, kitlesel imhalden tutunda, Yahudi ve Sinti Roma nüfusa karşı soykırıma kadar hepsi

uygulandı. Evet Federal Ordu ise, Alman emperyalizminin caniane bir savaş aletidir. SS ve Wehrmacht'ın eski Nazi subayları tarafından inşa edilen Federal Orduda söz sahibi olan kuşak, "babalarımız birer cani değillerdi" şeklindeki parola altında, Alman Wehrmacht'ın geleneklerini savunan, 2. Dünya savaşının çarpışmalarını inceleyen ve üçüncü kez "daha iyi" yapmak isteyen askerlerdir.



Berlin, 26.6.95: Federal Ordunun Eski Yugoslavya'daki savaş müdahalesine karşı gösteri

Felç edici yıldınlığa ve kötümserliğe karşı: Kışlalarda, fabrikalarda ve caddelerde Federal Orduya karşı mücadele! Eski Yugoslavya'daki tüm ilerici ve devrimci güçlerle dayanışma!

Acı gerçek şudur: Birbirine iyi uyumlu kışkırtma, demagoji ve yalanlar cephanesiyle, Alman emperyalizmi, Federal Ordunun savaş müdahalesine karşı protesto ve direnişlerin başgöstermesini şimdiye kadar büyük oranda

engellerebildi. Bu yüzden, askeri haklı çıkartma propagandasına karşı, "kendini" emperyalistlerimizin, esas düşmanımız Alman emperyalizminin savaş hazırlıklarına ve savaş tedbirlerine karşı her türlü "anlayış gösterme" ve destekleme çabalarına karşı kayıtsız-şartsız amansız bir mücadele vermek çok daha önemli bir görevdir. Aynı zamanda, "üstün ırk" şeklindeki Alman ideolojisine karşı da mücadele edilmek zorundadır. Bu ideoloji ta öteden beri, Alman burjuvazisi tarafından kitlelerin diğer halklara karşı savaş için hazırlanmasına hizmet etmektedir. Örneğin bugünkü Sırb karşı kışkırtma, 1. Dünya savaşında kullanılan "Sırbistan ölmelidir" ("Serbien muß sterbien") şeklindeki propagandanın ve Goebbels'in kışkırtmalarının bir devamı niteliğindedir.

Kendiliğinden gelişen protesto gösterileri, kişisel olarak savaş hizmetlerinin reddi ve ordudan kaçmalar ilk adım olarak ne kadar önemliyse, daha ileri giden ve daha etkili olan eylem biçimleri üzerine, öncelikle fabrikalarda ve Federal Ordunun bizzat içinde iyi örgütlenen militan antimilitarist mücadeleler üzerine tartışmakta o denli önemlidir.

Sömürülen, ezilen ve katledilen halkların kanları içinde yürüyen Alman emperyalizmine, militarizmine ve revanşizmine ölüm!

sıralamak gerekiyorsa bunlar, Berlin ve Frankfurt'da 500 den fazla Kürt'ün katıldığı açlık grevi, yürüyüşler, Bremen ve Hannover'deki RTL televizyonu bürolarının işgali, Türk banka ve seyahat acentalarına karşı militan eylemlerdi.

Geçtiğimiz haftalardaki Kürt emekçilerinin almaya'daki bu mücadeleleri, dünya çapında gerçekleştirilen kampanyanın bir parçasıydı. Moskova'dan Berlin'e hatta Washington'a kadar 1400'ün üzerinde Kürt, Türkiye'deki Kürt siyasi tutukluların açlık grevi mücadelesine iştirak etti.

Kararlı ve kitlesel Kürt direnişine karşı Alman emperyalizmi planlı ve kasıtlı olarak polis terörünü dalgalandırdı.

Polis, Almanya'daki Kürtlerin 21.7.95'de başlayan dayanışma açlık grevlerinin daha başlangıcında, gözdağı vermek için Frankfurt ve Berlindeki eylemlerin başladığı alana sayısal olarak büyük bir güçle yığınak yaptı. Sürekli provakasyon yapıldı, Polis ve burjuva basını, sözümona terörist bir grup için, PKK için reklam yapıldığı iddia edildi. Böylelikle polis terörünü yoğunlaştırmak için atmosfer yaratılarak körüklendi.

27.7.95 tarihinde saat 13'e doğru, açlık grevini bitirmek ve Hauptwache'deki mitingi dağıtmak için polis açlık grevi yürüten 250 kişiye coplarla ve bir su fıskırtıcısı ile saldırdı.

Bahane şuydu: "Yasaklanan PKK için reklam yapmak" ve "yüksek sesle PKK diye bağırarak". Taşlar, Gaz tüpleri, Tavalalar ve Sopalar yardımıyla Kürtlerin yoğun ve dikkate değer direnişleri sonucu polis Kürt mücadeleciler

tarafından geri püskürtüldü ve atılan cisimlerin yardımıyla eylem alanına yaklaşılmadı. Polis için bu geçici yenilgiden sonra devlet terörü artmaya devam etti.



Frankfurt/Main, 27.7.95: Polise karşı mücadele eden Kürtler



Frankfurt/Main, 27.7.95: 200'ün üzerinde Kürt, Alman polisi tarafından önce dövüldü sonra bağlandı

Bundan bir saat sonra, birçok polis birliği, 3 su fıskırtıcısı, ve maskeli ve paramiliter tipinde donanmış bir SEK birliği harekete geçerek, uyuma çadırlarına dönen açlık grevcilerine yeniden saldırdılar. Su fıskırtıcıları yoğun olarak devreye sokuldu, böylelikle çadırdakiler bitkin bir hale getirilmesi amaçlanıyordu. Bunun ardından özellikle SEK birlikleri özel bir vahşilikle hareket ettiler: Vahşice coplamalar, hedefli yumruklar bu terör birliğinin "özellikleri" arasındaydı. Direniş yapan Kürtler ça-

dırlardan birer birer dışarı sürüklendi, polis etrafı cember altına aldı ve 230 Kürtün elleri arkasına bağlanarak, yüz üstü yere atıldılar. Bütün bunlara, tutuklananların öncelikle kafalarına yönelen ve birçoklarının kafalarında ağır yaralanmasına ve birçoklarının kısmen ağır yaralanmasına yol açan, yoğun coplamalar eşlik etmekteydi.

Ta saat 15'e doğru Alman emperyalizminin polis güçleri "duruma tekrar hakim" olabildiler,

tutuklananlar polis arabalarına sürüklendi, tartaklandı ve hapse nakledildiler. Tutuklulanlara, kendilerine karşı "haneye tecavüzdən" dolayı dava açılacağı tehdidi yapıldı.

Açlık grevi yürütenlerin vahşi bir şekilde tutuklanmasından sonra 200'e kadar Kürt Hauptwache'de bir araya gelerek, Kürt karşıtı polis terörüne karşı protesto ettiler. Saat 22'e doğru bu protesto gösterisi de, polis coplaması ve su fıskırtıcıları ile dağıtıldı. Bunun ardından daha aynı akşam Frankfurt'un merkezinden geçen bir yürüyüş meydana geldi ve bir çok vitrin camı kırıldı. Polis saldırılarına karşı militan bir savunma örgütlendi. Buna rağmen 5 kişi tutuklandı.

28 Temmuz Cuma günü de direniş devam etti. Hauptwache'nin çevresinde pratikte olağanüstü hal uygulaması yapıldı. Su fıskırtıcıları, polis birlikleri ve kendi ırkçı önyargılarına göre, "Kürt'e benzeyen herkesi tutuklayan, kimliklerini kayde geçen yada oradan uzaklaştıran polis güçleri sergilediği görünümüne egemen oluyordu. Bu yoğun polis varlığına rağmen 120 kadar Kürt Hauptwache'de polis terörüne karşı protesto ettiler. Kendilerini taş ve şişelerle militan bir

Gülnaz Baghistani, Berlin'de açlık grevi yapan Kürtlerin Alman polisi tarafından zorla yürütülmesinin sonucu hayatını kaybetti!

Almanya'da yaşayan yüzlerce Kürt gibi, Gülnaz Baghistani de, 20. Temmuz'da, Türk işkenceci rejimin zindanlarındaki 10 binden fazla Kürt siyasi tutukluların başlattıkları açlık grevini desteklemek için, dayanışma açlık grevine Berlinda katılmıştı. Kürt tutukluların talepleri için ve Alman devletinin Kürt karşıtı politikasına karşı 6 gün boyunca diğer yoldaşları ile birlikte o mücadele yürüttü.

Polis, Berlin'de Gedechniskirche'nin önündeki açlık grevini, Çarşamba 26 Temmuz günü vahşi bir şekilde dağıttı. Gülnaz Baghistani, açlık grevindeki diğer Kürtler gibi mücadeleyi bırakmadı. 230 kişiden oluşan açlık grevcileri, açlık grevlerini devam ettirmek için, 8 kilometre uzaklıkta Berlin-Kreuzberg'deki Kürt Kültür Merkezine doğru yürüdüler. Alman polisi tarafından zorlanan yürüyüşün etkisinden dolayı Gülnaz Baghistani 27.7.95 tarihinde, kalp yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdi.

Gülnaz Baghistani'nin yaşamı ile ödediği mücadele devam etmektedir. Berlin'deki açlık grevi, süresiz devam ettirilmiştir. Yoğun Kürt karşıtı kışkırtmalara, SEK birliklerinde dahil olduğu 3000 polise rağmen onbinlerce Kürt 1.8.95 tarihinde Berlinda, Gülnaz Baghistani'nin ölümü nedeniyle bir gösteri yaptılar. "Hiçbir şeyi unutmayalım ve hiçbir şeyi affetmeyelim" sloganları eşliğinde, onlar Alman devlet cihazına karşı kinlerini ve nefretlerini dile getirdiler. Pankratlarda, Kürt örgütlerine uygulanan yasakların kalkması talep edilerek, Alman emperyalizminin Türkiye'ye yaptığı silah yardımları teşhir edildi.

Gülnaz Baghistani'nin cenaze töreni de Alman devletine ve Türk işkenceci rejimine karşı mücadeleciler bir gösteriye dönüştü. Osnabrück'de 2.8.95 tarihinde, Gülnaz Baghistani'nin tabudu başta olmak üzere 500 Kürt, şehir merkezinden geçerek, Gülnaz Baghistani'nin toprağa verildiği mezarlığa doğru yürüdüler.



**Hiçbir şeyi unutmayalım,
hiçbir şeyi affetmeyelim!**

Kürt ve Türk kitlelerine yönelik Nazi terörünü küçümsemeyelim!

Kürt kadın ve erkek yoldaşların haklı eylemlerinin artması ile birlikte, Naziler de, kendi faşist dünya görüşlerince "Alman olmayan" insanlara karşı canine terörlerini yoğunlaştırdılar.

Naziler "akımla birlikte kulaç" atamaktadırlar ve Türkiyeli insanlar üzerinde de korku ve vahşet estirmektedirler. Burjuva medyası, nazi-vebasını önemsiz gösterebilmek için, nazi-terörünü örtbas etmektedir.

Öncelikle Kürt ve Türk kitlelerine karşı yönelen nazi terörüne karşı mücadele ile birleştirilmeden, Almanya'da Kürt kurtuluş hareketi ile gerçek enternasyonal dayanışma mücadelesi yürütülemez.

şekilde koruyan göstericilere karşı cop kullanan polis bu gösteriyi de dağıttı.

30.7.95 tarihinde, Kürt emekçileri, Frankfurt'da günlerce süren polis saldırılarını protesto etmek için Frankfurt'un merkezinde büyük bir gösteri örgütlemek istediler. Polis terörünün yeni bir doruk noktası işte böyle başladı.

İrkçi yüz kontrolleri

Daha 29 Temmuz Cuma günü, Bayern eyaletinde Frankfurt'a doğru giden iki Otobüs polis tarafından durdurularak, 3 saat bekletildi. Fakat polis kontrolünün doruk noktası Frankfurt çevresindeydi. Beklenen yürüyüşü engellemek amacıyla, Frankfurt'a giren tüm otoban girişleri ve diğer önemli giriş caddeleri ve Frankfurt'un şehir merkezinin tümü üzerinde 30.7.95 tarihinde yoğun polis kontrolleri yerleştirildi. Bu kontrol noktalarında birçok polis birlikleri ve kısmende sufişirtıcıları konuşlandırıldı. Bu kontroller tamamen bilinçli olarak ırkçı bir tarzda gerçekleştirildi: Tüm

araçların, içinde "Kürt görünümü" insanlarını bulup bulunmadığı yönünde kontrol edilmesi, onların Frankfurt'a sokulmamasına ilişkin bir polis emri verilmişti. Tipik Alman-ırkçı tarzda yüz kontrolleri yapıldı, Alman polisinin ırkçı dünya görüşüne göre "Kürt" olanlar geri çevrildi. Burjuva basınına göre toplam olarak 370 araç kontrol edildi ve 170'in üzerinde insan geri çevrildi. Kontroller tüm pazar boyunca ta gece saatlerine kadar devam ettirildi ve daha sonra, Frankfurt'tan çıkan araçlarda bu kontrole tabi tutuldu. Frankfurt'un içinde ise, polis tarafından ırkçı bir tarzda "yabancı" olarak damgalananların hepsi "merkezi bir toplama" yerine gönderildi, yani onlar tutuklanarak hapsedildi!



Frankfurt/Main, 27.7.95: Kürtlere karşı polis terörü

Polis terörü sadece PKK'ya karşı bir saldırı değil, bilakis Almanya'da yaşayan tüm Kürtlere karşı yönelmektedir

Bu yoğun polis terörü, Almanya'daki örgütlü Kürt direnişine, özellikle PKK'ya karşı yönelmektedir. Ancak bu polis saldırıları, Almanya'da yaşayan tüm Kürtlere yönelen bir saldırı olarak da görülmek zorundadır. Zira: Yapılan ırkçı yüz kontrollerinde, "PKK" ile "iyi Kürtler" şeklindeki bir ayırım yapılmadı, tam tersine, "tüm Kürtler" muhtemel "şiddet yanlısı" olarak değerlendirilerek, ona göre "muamele" yapıldı. Burjuva medyasının ve politikalarının kışkırtması da aynı yönde oldu. Örneğin, "gösteri yapma hakkının kötüye kullanıldığı zaman" yani, Alman devletinin polis devleti usulü ile yasakladığı halde bir Kürtün, Kürtlere karşı yönelen polis terörüne karşı protesto etmek istediği zaman, "Kürt şiddet yanlılarının" hemen sınır dışı edilmesi talep edilmektedir. Frankfurt'da estirilene polis teröründen kısa bir süre önce, Hessen eyaletinde Kürtlerin sınır dışı edilmesini durduran kararın yürürlükten kaldırılması da, Alman devletinin Almanya'da yaşayan Kürt nüfusuna karşı

büyük adımlarla keskinleştiği terörün bir köşe taşıdır.

Kürt emekçilerini Alman devlet cihazına karşı yürüttükleri mücadelede yalnız bırakmayalım!

Alman emperyalizmine ait devlet cihazı tarafından gerçekleştirilen bu polis terörü karşısında, Kürt emekçilerinin mücadelesiyle en geniş dayanışmanın örgütlenmesi, tüm ilerici, devrimci ve komünist güçler açısından merkezi bir görevdir.

Görev, Kürt direnişçileri verdikleri, özellikle caddelerde Alman polisine karşı örnek mücadelede onları yalnız bırakmamak, onlarla omuz omuza militanca mücadele etmektir. Görev, önümüzdeki zamanda dahada keskinleşecek olan sınırdışı edilmelere karşı Kürt kadın ve erkek yoldaşların yürüttükleri mücadeleleri azami bir şekilde desteklemek için her türlü olanaktan yararlanmaktır. Görev, haklı mücadelelerine enternasyonal dayanışmayı göstermek, bu mücadeleyi hertürlü tahriflere karşı savunmaktır!



GEGEN DIE STRÖMUNG

Organ für den Kampf der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands

Die Zusammenarbeit der demokratischen und revolutionären Organisationen aller Nationalitäten vorzubereiten

Den Kampf gegen das Verbot der PKK und anderer kurdischer Organisationen, gegen staatliche Faschisierung und Nazi-Banden organisieren!

Es ist unser wichtigstes Ziel, die die sich Organisierung mit einem demokratischen und revolutionären Kampf, den der Partei der P.K.K. und anderer kurdischer Organisationen und aller Nationalitäten, um die Bekämpfung der faschistischen und nationalistischen Organisationen und der Terrororganisationen, um die Bekämpfung der faschistischen und nationalistischen Organisationen und der Terrororganisationen, um die Bekämpfung der faschistischen und nationalistischen Organisationen und der Terrororganisationen...

Januar 1994

GEGEN DIE STRÖMUNG

Organ für den Kampf der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands

Die Zusammenarbeit der demokratischen und revolutionären Organisationen aller Nationalitäten vorzubereiten

Die Drecksargumente gegen die kurdische Befreiungsbewegung zerschlagen!

Die Verleumdung "Der Terror" ist ein Versuch, die kurdische Befreiungsbewegung als Terrororganisation darzustellen. Dies ist ein Versuch, die kurdische Befreiungsbewegung als Terrororganisation darzustellen. Dies ist ein Versuch, die kurdische Befreiungsbewegung als Terrororganisation darzustellen. Dies ist ein Versuch, die kurdische Befreiungsbewegung als Terrororganisation darzustellen...

April 1994

Der Kampf gegen das Verbot der PKK und anderer kurdischer Organisationen, gegen staatliche Faschisierung und Nazi-Banden organisieren!

BUCHLADEN Georgi Dimitroff

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M.

Fax-Nr.: 069/730920

- ◆ Anti-faşist, anti-emperyalist literatür
- ◆ MARKS, ENGELS, LENİN ve STALİN'in eserleri
- ◆ Komünizmin ve Komünist Enternasyonalin yazıları

bir çok dilde bulunmaktadır

AÇILIŞ SAATLERİ:

Çarşamba - Cuma Saat 16:30 - 18:30 arası

Cumartesi Saat 10:00 - 13:00 arası

Pazartesi ve Salı günleri kapalıdır