

GEGEN DIE STRÖMUNG



Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands

3/99

Februar 1999

GEGEN DIE STRÖMUNG'un Açıklaması:

Alman emperyalizminin Yugoslavya'ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşına karşı var gücümüzle mücadele edelim!

1) Yugoslavya devletine karşı Nato'nun ve özellikle Federal Ordunun (Bundeswehr) 24 Mart 1999'dan buyana sürdürdükleri saldırılar, hiçbir gerekçe ile meşru gösterilemeyecek savaş canlığıdır.

2) Alman emperyalizmi - Sırbistan'da meydana gelen bazı gelişmeleri vesile ve bahane ederek - birinci dünya savaşını başlattı ve ikinci dünya savaşında ise, Nazi-Ordusu 6 Nisan 1941'de Yugoslavya'ya karşı saldırı başlatarak, korkunç canilikler gerçekleştirdi.

Yenilgilerinden aldığı yaraları büyük oranda bertaraf edebilen Alman emperyalizmi (diğer emperyalistlerle ittifak içinde) bugün üçüncü kez Yugoslavya'ya saldırılmaktadır. O bununla, Anti-Hitler koalisyon devletlerinin 1945'deki tüm kararlarının tersine, Alman militarizminin, Alman revanşizminin ve Alman emperyalizminin çoktan bağımsız bir savaş kaynağı haline geldiğini, saldırgan bir emperyalist büyük güç olarak yeniden doğup güce geldiğini dünyaya duyurmak istemektedir. Alman emperyalizmi 1945'den buyana **ilk defa, savaş yürüten bir güç olarak, Alman askerlerini ölüm saçmaya yollamaktadır.**

3) Emperyalistlerin şimdiye değin incir yaprağı olarak kullandıkları BM-Kararı'na dahi ihtiyaç duymadan, Alman emperyalizminin ordusunun başka bir devleti bombardımana tutması, Almanya içinde de **militaristleşmenin ve faşistleşmenin yeni bir zirveye ulaştığını** belgelemektedir. Bu bağlamda şu da dikkate değerdir ki, daha dün kadar Anayasalarını ağızlarından düşürmeyen Alman emperyalizminin ideologları, Anayasanın bu konudaki maddesini açıktan açığa çiğnemektedirler. Anti-Hitler Koalisyonunun baskısı altında ve halkların Nazi-faşizmine karşı sürdürdükleri mücadeleye bir taviz olarak 1949'da kabul edilen bu madde, Alman ordusunun saldırı savaşını sürdürmesini özel olarak yasaklamaktadır. (Alman ceza yasası, bir saldırı savaşını hazırlayarak bu maddeye muhalefet edenlere 10 yıl ile muhabbet hapis cezasını öngörmektedir.) Kendi Anayasalarının ayakları altına alınması, Alman emperyalistlerinin savaşına karşı savaş karşıtı kitlesel gösterilerin ne gibi bir polisi keyfiliklerine maruz kalacağına bir göstergesidir. Kitleleri askeri olarak harekete geçirmek için, daha şimdiden, "savaşın oğluna" destek olan "Alman annesinin" resmi yoğun olarak propaganda edilmektedir. Militarist lafazanlıklar, savaş kışkırtıcı adı tipler ve Goebbels'in cephaneliğinden devralınan propaganda metotları ustaca aktivite edilmektedir. Ki bu Sırp karşıtı propaganda için daha da geçerlidir. Alman emperyalizminin yürüttüğü bu Sırp karşıtı

propagandanın kökü, ta 1. Dünya Savaşı'na ve hatta Nazi-İşgalcilerinin Sırp nüfusuna karşı da korkunç canilikler gerçekleştirmiş olduğu 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanmaktadır.

4) Alman militaristlerinin ve revanşistlerinin yalan dolan propagandalarının merkezinde, (geçmiş senelerde de olduğu gibi), güya insanlık açısından müdahale etmekte zorunda kaldığı yalanı durmaktadır. Güya amaç Kosova'nın Arnavut halkına sahip çıkılarak, Arnavut sığınmacı akınına durdurmak imiş.

Bu gerekçelendirmenin ikiyüzlü ve gerici karakteri üç noktada belirginleşmektedir:

Birincisi, emperyalist güçler özellikle de Alman emperyalistleri tarafından, "böl ve yönet" politikası temel alınarak birbirine karşı kışkırtılan Yugoslavya halkları, ancak kendi çabaları ile ölümcül milliyetçilikten kurtulabilirler. Güya "Arnavut nüfusunun çıkarları" uğruna, Sırp halkının bombalanması, Sırp gerici güçlerinin, Arnavutluk nüfusu üzerine katliamları gerçekleştirme yönündeki demagojilerini kuvvetlendirmektedir. Sırp ve Arnavut milliyetçileri tarafından yaratılan karşılıklı güvensizlik ve kin atmosferi bu yolla daha pekiştirilmekte ve kızıştırılmaktadır.

İkincisi: Alman emperyalizmi egemenlik emelleri için satılmış bazı Arnavut yöneticilerini kullanmaktadırlar. Hedef Yugoslavya'ya karşı savaşın sonunda, Kosova'yı sözde bağımsız gerçeklikte Alman emperyalizminin etkisi altında bulunan bir devlet (ikinci dünya savaşını esnasında olduğu gibi İtalyan ve Nazi faşistlerinin semsiyesi altında) belki de "büyük Arnavutluk"u oluşturmaktır. Tıpkı Alman emperyalizminin kendi etki alanını genişletmesi amacıyla 1991'de Ustaşa-faşistlerine dayanan Hırvatistan'ın oluşturulduğu gibi.

Sırp şövenist güçlerinin on yıllardan beri süren devletsel baskısına karşı, haklı Arnavutluk ulusal kurtuluş mücadelesi, şayet Alman emperyalizminin saldırısının bir kuyruğu olursa, bu hareket, kendi bağımsız silahlı mücadelesine değil de Nato ve Alman emperyalizminin silahlı güçlerine güvenirse, o takdirde bu hareket her türlü demokratik ve ilerici karakterini yitirecektir.

"övenist ve milliyetçi parçalama ve baskı altında tutma politikasına karşı amansız mücadelelerinde, Yugoslavya halkları, gelececek komünist ve devrimci örgütlerin yardımıyla ve kendi tecrübelerine dayanarak göreceklendirir ki; emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadeleyi, devletsel ayrılık hakkını da içeren kendi kaderini tayin etme şeklindeki ulusal hakkın garanti altına alınması temelinde, ancak demokratik bir temel üzerinde birlikte gerçekleştirebilirler.

Üçüncüsü: Yugoslavya'ya karşı saldırı savaşını, Alman emperyalizmi için, Anti-Hitler koalisyonu devletleri ve halklarının, Alman emperyalizmine karşı partizan ve düzenli ordular ile savaşarak, ona 1945'de tattırdıkları yenilgiye karşı intikam alma yolunda sadece bir adımdır. **Revanşizm ideolojisi**, askeri araçlarda dahil her türlü araçlarla **Alman emperyalizminin etki ve sömürü alanlarını genişletme hedefine hizmet etmektedir.**

Alman emperyalizminin egemenlik alanlarının genişlemesi, tehdit ettiği, sömürdüğü ve baskı altında bulundurduğu haklara karşı değil aynı zamanda, dünya egemenliği uğrunda kendisine rakip gördüğü diğer emperyalist büyük güçlere karşı da yönelmektedir. Yerel saldırgan savaşların artırılması yoluyla, emperyalist büyük güçler arasındaki dünya çapındaki savaş tehlikesi de artırılmaktadır.

5) Alman emperyalizminin Yugoslavya'ya karşı saldırı savaşını aynı zamanda, Almanya'daki nüfusun, militarizm ve savaş kışkırtıcı propagandanın ne derece etkisi altında bulunduğunu ölçmek için bilinçli ve planlı bir şekilde devreye konulmuş bir provokasyondur. Protestolar ne kadar az olursa, Alman emperyalizme karşı bilinçlendirme ne dar az olursa, anti-militarist kitle hareketinin geliştirilmesine başarılar ne kadar az olursa, Alman emperyalizmi gelecekteki saldırılarında o denli pervasız ve amansız olacaktır. Bu yüzden cepheden ve ilk planda Alman emperyalizminin Yugoslavya'ya karşı saldırı savaşını teşhir etmek, onun daha kapsamlı hedeflerini açığa çıkartmak ve Alman militarizmine, revanşizmine ve emperyalizmine karşı mücadeleyi kızıştırmak zorunludur. Bu yapılırken, Yugoslavya devleti hakkında ham hayaller beslenmemeli, Sırp ve Arnavut milliyetçi ve gericilerine hiç bir ödün verilmemeli ve tüm demokratik ve devrimci güçlerle dayanışma içinde olunmalıdır.

Alman revanşizmine Alman militarizmine ve Alman emperyalizmine ölüm!

GEGEN DIE STRÖMUNG, 26 Mart 1999

Alman emperyalizminin eski-yugoslavya'daki savaş kışkırtıcı politikasını hedefleyen *Gegen die Strömung*'un diğer bildirileri:

- **"Alman emperyalistlerinin Kosova'daki savaş müdahalesine karşı"** (1998 Eylül tarihli bildiri):
 - Alman emperyalizminin eski-yugoslavya'daki ve Kosova'daki yayılmacı ve savaş kışkırtıcı hedefleri
 - Tarihsel olgular (diğer şeylerin yanı sıra, "Büyük Arnavutluk" şeklindeki nazi inşası üzerine)
 - Tartışmanın devam ve proleter enternasyonel dayanışma üzerine bakış açıları ve tartışma noktaları
- **"Alman emperyalistlerinin Bosna'da savaş müdahalesi"** (1995 Eylül tarihli bildiri):
 - Yugoslavya'daki Nazi canilikleri
 - Federal Ordu: Nazi-ordusunun ve Alman militarizminin ve revanşizminin gelenekleri üzerine kurulan bir ordu
 - Alman emperyalizminin insanlık dışı sınırdışı etme politikası, Yugoslavya'daki savaşa insan malzemesi sunmaktadır
 - Yeşiller partisinin savaş kışkırtıcı politikasını mahkum edelim!